

De hoop voorbij

Boek met ervaringsverhalen over ongewenste kinderloosheid

Van 6 t/m 12 november was de Europese week van de vruchtbaarheid. In deze week werd er op Europees niveau stil gestaan bij het feit dat vruchtbaarheid en daarmee het krijgen van kinderen, niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Op 16 september 2017 verscheen het boek *De hoop voorbij*, met 27 ervaringsverhalen van mensen die ongewenst kinderloos zijn. Initiatiefneemster Carla Beukers uit Utrecht heeft zelf ook geen kinderen kunnen krijgen. Ze verzamelde de verhalen om meer aandacht te krijgen voor ongewenste kinderloosheid.

In *De hoop voorbij* vertellen 27 mensen op een openhartige en aangrijpende manier hun verhaal over hun onvervulde kinderwens. Hoe zij het proces hebben ervaren, het proces van wachten, hopen en dromen, van verlangen, wanhoop en pijn. Ook vertellen zij hoe ze hun leven weer hebben opgepakt toen bleek dat ze ongewenst kinderloos zouden blijven. Voor velen volgde een rouwproces, een fase waarin ze hun kinderloosheid een plek moesten geven. Een fase waarin ze op zoek moesten naar nieuwe zingeving, want het leven zoals ze het zich hadden voorgesteld en waarover ze hadden gedroomd, zou nooit werkelijkheid worden.

*'Na jaren van wachten, hopen en dromen,
na jaren van verlangen, wanhoop en pijn,
is dan nu het moment gekomen,
dat ik weet dat ik nooit mama zal zijn.'*

Een paar regels uit een gedicht in één van de verhalen uit *De hoop voorbij*. Ze laten zien wat voor gevecht mensen geleverd hebben om hun grootste wens uit te laten komen. Een droom die, door lichamelijke en/of psychische redenen, voor de schrijvers van de verhalen geen werkelijkheid wordt. De redenen van de kinderloosheid bij de schrijvers zijn heel divers, evenals de wijze waarop ze ermee omgaan. Een paar van de verhalen gaan over vrouwen die door hun endometriose kinderloos gebleven zijn. In hun verhaal laten ze op aangrijpende wijze zien hoeveel impact endometriose heeft op hun leven, hoe ze hiermee



omgegaan zijn en waar ze nu staan. Een prachtig en indrukwekkend boek dat laat zien dat er voorbij de hoop nog zoveel moois is! Tot steun van lotgenoten, maar ook ter bewustwording voor mensen die wel kinderen hebben gekregen. Want hoe is het nou écht om ongewenst kinderloos te zijn?

Wil je meer weten over *De hoop voorbij*, kijk dan op www.dehoopvoorbij.nl of volg ons op Facebook <https://www.facebook.com/dehoopvoorbij/>. Het boek is te verkrijgen via www.dehoopvoorbij.nl of via de reguliere (online) boekhandels.